



Er hangen weer kerstballen in de boom. Ook dit jaar hebben kinderen van de verschillende basisscholen, ouders van Bij Bosshardt en mensen van het AZC, meegeholpen om de kerstballen te versieren en ze hebben er een wens in gedaan voor de wijk. Dat vinden wij lief.



Kerstverlichtingsroute 2021

Sta je met je rug naar de kerk dan ga je naar links gelijk de Lekstraat in, dus langs de kerk lopen. Eind van de straat naar rechts, De Spaarnestraat in. Rij door, nummer 39 en 12 zijn de moeite waard om even bij te stoppen. Dan de eerste rechts Reggestraat in, dan naar links Amstelstraat. Dan weer naar rechts Lingestraat. Nu even oppassen om de Noordewierweg over te steken. De eerste rechts St. Willibrordusstraat op nummer 11 woont Peter. Dan gaan we aan het eind van deze weg naar links de Soesterweg op. Dan stukkie doorrijden. Eerste weg naar rechts de Ligusterstraat in. Die rijden we lekker weg. We nemen de eerste weg rechts de Aucubastraat in. Nummer 30-28 hebben er iets moois van gemaakt.

Aan het eind van deze straat gaan we naar links. Pas op met oversteken. Dit is de Soesterweg. We gaan de eerste weg naar rechts, de Tulpstraat in.

Dan eerste links de Leliestraat in. Nummer 39 kan je niet missen. We houden links aan. Dan rechts aanhouden. Deze straat heet De Narcisstraat. Uiteindelijk kom je bij de Soesterweg aan. Daar ga je naar rechts. Vijfde straat weer naar rechts. Op het hoekje Irisstraat en Soesterweg staat op nummer 521 een lief glazen huis. Maar wij gaan dus de vijfde straat naar rechts de Irisstraat in, check nummer 10 en 17. Die rijden we uit en gaan aan het eind naar links de Rozenstraat in. Dan op het hoekje Rozenstraat en Primulastraat is nummer 61. Daar hebben ze een groot kerstdorp voor het raam staan.

Op de Primulastraat naar links. De tweede weg gaan we naar rechts Seringstraat. Kijk goed om je heen er is voldoende te zien, op nummer 45 een hertje boven de deur, dat vinden wij een hartje waard.

De Seringstraat rijden we uit richting Noordewierweg. Pas op met oversteken. Op de Noordewierweg rijden we naar links en gelijk naar rechts de Isseltseveld in. Wat hebben die burens het leuk gedaan met die kerstballenslinger! Bij nummer 66 kan je het tunneltje in. Dan kom je achterom bij de Eikstraat. Bewaar hier goed je afstand, je mag de tuin helaas niet in (al is de verleiding groot). Je gaat rechts de poort in dan kom je in de Eikstraat. Ga naar links, richting Dreef. Je neemt de eerste weg naar rechts. Kijk gelijk even op de muur van de Eikstraat, nummer 32. Daar hebben ze een mooie kerstboom op de muur gemaakt.

Wij rijden de Dreef door. Tweede weg rechts, dit is de Kastanjestraat. Die rijden we uit tot we bij Vreeland komen. We gaan naar rechts, Vreeland fietsen we uit. Tot we bij de hoofdweg komen. Pas op met het oversteken van de Isseltseveld. We rijden nu de Dollardstraat in. Derde straat naar rechts de Gouwestraat in. Daar zie je vanzelf waarom we deze straat hebben gekozen. We gaan bij de kerstboom in arrenslee naar links de Schiestraat in. Op nummer 73, 35 en 18 zie je hartjes en sneeuwpoppen. Bij de eerste keer dat je naar rechts kan ga je naar rechts, de Dintelstraat. Die rij je uit. We gaan de Noordewierweg weer oversteken. PAS OP!

We rijden nu de Annemoonstraat in. Kijk je ogen uit! Eind van deze straat naar links, de Rozenstraat. Dan steek je de Violenstraat over. Pas op! Je gaat rechtdoor de Lobeliastraat in en op het einde naar links de Fuchiastraat in. Eind van deze straat zie je rechts weer de Kerstboom.

Je hebt het gehaald!



Deel je je foto's op instagram? Leuk als je ons tagt: @soesterkwartierverlicht